

## VII. ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

Ερεύνα τις συνέπειες, που φάίνεται ότι έχουν επιφέρει οι εξελίξεις των τελευταίων χρόνων, στις μορφές πολιτικής και κοινωνικής εκπροσώπησης των σύγχρονων-αναπτυγμένων κοινωνιών. Η κρίση και οι συνεπαγόμενες μεταλλάξεις των παραδοσιακών θεσμών (λ.χ. συγχλιτικά και αποσυγχλιτικά κόμματα, πολυουσλλεκτικά και μονοουσλλεκτικά, συνδικάτα εξουσίας ή αμφισβήτησης, η έκταση υποκατάστασης του ενός στο ρόλο του άλλου), η επιρροή που ασκούν σε αυτούς τόσο η οργάνωση της κρατικής εξουσίας όσο και η δυναμική που παρουσιάζουν τα λεγόμενα «νέα κοινωνικά χινήματα», αλλάζουν τα συστήματα εκπροσώπησης, όπως τουλάχιστον τα γνωρίσαμε λίγες δεκαετίες νωρίτερα. Το γεγονός θέτει σε δοκιμασία, αν δεν ανατρέπει, το υπάρχον επιστημονικό πλαίσιο ανάλυσης και δημιουργεί νέα δεδομένα για περαιτέρω ανάπτυξη νέων «τομεακών» θεωρητικών εργαλείων για την έρευνα του φαινομένου. Επί πλέον, προς αυτήν την κατεύθυνση πιέζει και η αυξανόμενη εμφάνιση και δράση μιας σειράς νέων και δυναμικών θεσμών και συνενώσεων της «κοινω-

νίας των πολιτών» όπως είναι οι «Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις», οι αδεξαμενές πολιτικής σκέψης» και οι πολυποίκιλες κινήσεις πολιτών. Οι «εταιρικές» αυτές εξελίξεις θέτουν επί τάπητος σημαντικές παραμέτρους της λειτουργίας της δημοκρατίας. Και τούτο γιατί αλλάζουν τις τεχνικές και το περιεχόμενο πολιτικής επικοινωνίας και φέρουν στο προσκήνιο συζητήσεις και προτάσεις όπως είναι π.χ. εκείνες που σχετίζονται με νέες μορφές εξουσιαστικής διαμεσολά�ησης, κοινωνικού και πολιτικού πλουραλισμού (πληθυντικές κοινωνίες και υβριδικοί πολιτικοί πολιτισμοί) ενώ στο τεχνικό επίπεδο συνδέονται με την ψηφιακή δημοκρατία και την προοπτική ανάλυση της πολιτικής γενικότερα.